tasarım

Sanatta tektipleşmeye

Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nin düzenlediği 4. Uluslararası Öğrenci Trienali çerçevesinde, fakültenin dekanı Prof. Nazan Erkmen ve etkinliğin danışma kurulu üyesi, iç mimar Metin Kaşo ile küreselleşme, kimlik, kültür, sanallık ve sanat ilişkisini konuştuk...

Aylin Varon ayin.yuron@uksam.com.tr Artık herkes bağımlı! En "bağımsızım"

diyene bile inanmayın. Şaka yapmıyorum, herkes bir şeylere bağımlı. Hem de fena halde... Kimi sigaraya, kimi bitmez tükenmez dizilere, kimi dedikoduya, kimi aşka, kimi yalnızlığına, kimi yalnızlığından kaçmak için uydurduğu küçük yalanlarına, kimi envai çeşit sakinleştirici haplara, kimi envai çeşit sakinleştirici haplara, kimi cep telefonuna, kimi kumandalarına, kimi de bağımsızlığına bağımlı. Ama son zamanlarda en büyük ortak bağımlılığımız sanırım sanal dünya... Televizyon dizilerinde yaşananları gerçek sananlar, gazetede çıkan gerçek hayat hikayelerini roman tadında algılayanlar, filmlerde

mış durumda. Bir de o sevgi-nefret ilişkisiyle bağımlı olmaya başladığımız küresellik olgusu var tabii. Bu ikisi birbirini öyle bir besliyor ki... Sanal ortamlar sayesinde gerçekten "küresel" bir dünyada yaşıyormuşuz izlenimine kapılıyoruz. Küresel ortamların "bütün dünya"yı hiçbir zaman kapsamadığı ve kapsamayacağı gerçeği ise, küresellik olgusunun "sanallığını" ortaya koyuyor. İşte bu noktada devreye Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nin 5-30 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirdiği 4. Uluslararası Öğrenci Trienali giriyor. Avrupa'dan Avustral-

kaybolanlar ve internette sanal hayatlar

Sanallık artık hayatımızın her verine sız-

yaşayanlar... Hepsi aynı kefede..

M. Ü. G. S. F. Dekanı ve Trienal Başkanı Nazan Erkmen, bu etkinlikle Türk sanatını uluslararası bir platforma taşıdıklarını belirtiyor. İlüstrasyon ustası Erkmen, teknolojik gelişmeler karşısında kültürel kimilğin korunması gereğine de dikkat çekiyor. ya'ya, Ortadoğu'dan Amerika'ya dünyanın dört bir yanından gelen geleceğin tasarımcı ve sanatçıları sanatın her dalından eserlerini sergilemekle kalmıyor, aynı zamanda tartışıyor. Bağımlı oldukları düşünsel kalıplardan sıyrılabilmek adına "Küreselleşme Çağında Kültür, Kimlik ve Sanat"ı sorguluyor.

Nazan Erkmen Trienali anlatıyor...

M.O. G.S.F. Dekam Prof. Nazan Erkmen Trienal'in 1997 yılından beri devam ettiğini söylüyor. Her üç yılda bir düzenlenen büyük bir uluslararası öğrenci sergisi bu. Sadece öğrenciler katılabiliyor. Her seferinde beş kişiye katılma hakkı veriliyor. Bu, "iki hoca üç öğrenci" ya da "dört öğrenci bir hoca" ya da beş öğrenci olarak gerçekleşebiliyor. Aklınıza hangi alan geliyorsa o dalda katılabilir isteyen. İç mimarlık, endüstriyel tasarım, fotoğraf, sinema televizyon, resim, illüstrasyon, heykel, seramik, cam, tekstil...

Bu etkinlik ilk kez Prof. Dr. Erol Eti tarafından başlatıldı. Tamamen Türkiye'den çıkmış bir proje. İlk olarak yedi ülkeyle başlayan etkinliğe bu sene 33 ülkeden 53 sanat kurumu katılıyor. Nazan Erkmen, "Bu etkinlikle, sanatı uluslararası platforma taşıyoruz. AB'ye girme süreci içerisinde Türkiye'nin adı en yüksekte. Aylardır yazışıyoruz bütün bu ülkelerden temsilcilerle. Yazışmalar sırasında yabancılar gelip burayı görüyor, bizleri tanıyorlar ve sonra da bize ortaklık teklif ediyorlar. Fransa'yla workshop'lar yapacağız. Makedonya'yla Tübitak anlaşması hazırladık. Bunlar müthiş şeyler. Ayrıca öğrenciler arasında dostluk ve iletişim kuruluyor. Birlikte sergiler hazırlıyorlar. Herkes birbirinden yeni teknolojileri öğreniyor" diyor...

Sanatta sanal-gerçek tartışması

Bu yıl düzenlenen trienalin en çarpıcı özelliklerinden biri de "Küreselleşme Çağında Sanat, Kültür, Kimlik" konulu sempozyum. Küreselleşmenin ve sanal ortamların İstanbul'u, Türk ve dünya sanatını nasıl etkilediğini ortaya koyan sempozyumu ise söyle anlatıyor Nazan Erkmen: "Artık sanal ortam cok ön planda. Teknoloji hakim olduğu icin video art, film gibi sanat dalları moda oldu. Elle uğraşmak moda dışı sayılmaya başlandı. Bu nedenle her alanda benzerlikler ortaya çıkmaya, farklılıklar giderek ortadan kalkmaya başladı. Bu etkinlikte aranan şey, kültürel bir kimliğin veniden insası. Kültür mirası cok zengin olan ülkelerde bu kimlik korunmaya çalışılıyor. Sempozyumlarımızda da bunlar tartışılıyor. Sanal ortam sanatı nasıl etkiliyor? Eğitim sistemleri neden birbirine benzemeye başladı? Küreselleşmenin farklı sanat dalları üzerindeki negatif etkileri nelerdir? Teknolojik imkanlardan faydalanmaya mecburuz ama bunu yaparken taklitten uzaklaşarak kültürel kimliğimizi korumalıvız"

Biz de bu durumda ne yaptık? Hemen olaya bir el atıp za-



Copyright (c) by Foxit Software Company, 2004 - 2007 For Evaluation Only.

Edited by Foxit PDF Editor



ten bağımlısı olduğumuz tasarım dünyasında gençlerin ne-

rede durduğuna bir göz attık. "Yerel mi, küresel mi?", "Sa-

nal mı, gerçek mi?" sorularını ise gittik bir bilene sorduk.

Türkiye'de iç mimarinin gelişmesine büyük katkıları olan

Metin Kaşo'yla birlikte, tasarım dünyasının, "sanal-gerçek"

spektrumunda nerede durduğunu ve kendi kişisel tasarım

anlayışını mezun olduğu üniversitenin düzenlediği bu et-

Yereli ve küreseli tasarım anlayışında başarıyla harmanla-

yabilen bir iç mimar olarak, Marmara Üniversitesi'ndeki

öğrencilerinize nasıl bir tasarım anlayışı aşılamaya çalış-

Çok hoşuma giden bir şeyi hatırladım şimdi. Cocuklardan

biri şöyle demişti: "Hocam bir şey fark ettik; birkaç dersten

beri tasarımını yaptığımız mekanlara insan koymaya başla-

dık sizin savenizde. Simdiye kadar hep insansız düşünüyor-

duk ama siz insanın nasıl yaşadığını, neler hissettiğini bize

o kadar güzel anlattınız ki, insanla bağlantı kurmaya başla-

dık. Bu çok güzel bir yaklaşım." Sanırım bu anekdot sanat-

sal eğitime bakış açımı yeterince açıklıyor. Dünyada devir

değişti; bizim de mobilya, dekorasyon, iç mimarlıkla ilgili

yaşantımız ekonomik yaklaşımımızla birlikte değişti ve baş-

ka mimarların, ustaların yaptıkları kopyalanmaya başlandı.

kinlik çerçevesinde masaya yatırdık.

tığınızı anlatır mısınız?



Korhan Akbaytogan'ın illüstrasyonları, Vanessa Rayen'in grafik tasarımları ve Hollandalı Alina Phal'ın zaman ve İnsanı sorgulayan fotoğrafları 4. Uluslararası Öğrenci Trienali'nin en ilgi çeken eserleri arasındaydı (saat yönünde).



Büyük bir yozlaşma. Halbuki mobilya ve insanı beraber düşünmek gerekir, estetik önemli ama kullanılabilirlik de önemli...

Tasarım dediğin zaten insan için yapılmalı. Bir yaşam tasarlıyorsunuz sonuçta aslında...

Tasarım insanın bir hayat boyu doldurduğu mürekkeple kaleminin kağıt üstündeki dansıdır. İnsanın yaşamında çok şey görmüş geçirmiş olması kalemle çizerken bambaşka bir birikimi yansıtmasına sebep oluyor ve o çizim bir dansa dönüşüyor. Tasarım insanın yaratabileceğini kanıtlar ve Allah'a en yakın olduğu durumdur. Çünkü madem ki tasarlıyorum, o halde "En el Hak". Yaratmak Allah'a mahsustur ama Allah'ın bize bahşettiği yaratıcılık da bize mahsus olan bir sey. Ben de Allah'ın bir parçasıyım bu durumda. Bana tasarımını göster, sana kim olduğunu söyleyeyim diyorum ben. Tasarım

olağanüstü bir duygu. Tasarım yaparken nelerden etkilenivorsunuz?

Her şeyden. Mesela bir film seyrederken, bir bakıyorum ki bir asansör kapısı... Asansör kapısının köşesinde bir sandalyeyi düşünmeye başlıyorum. Ve hemen yatağın başında bulunan, yakın dostum rahmetli Ercan Arıklı'nın bana hediye ettiği kalemle bir şeyler çizmeye başlıyorum. Yani ilham bir sürü şeyden geliyor. Ben hayata bir tasarım gibi bakıyorum. Ağaçlardaki şekiller, kuşların üzerindeki desenler bana ilham verebiliyor. Dünyada neye baksanız tasarım görebilirsiniz. Önemli olan bakabilmek, görebilmek, dünyadaki her şeye açık olabilmek. Müzik de çok önemli hayatımda. Adnan Mungan'la şarkı söylüyoruz. Klasik Türk müziği yapıyoruz. Ben bircok eserin melodisini biliyorum ama güftesini hatırlamıyorum. Sözlerle sı-

nırlı kalmıyorum. Olayın bütünü beni 🖛

tasarim

ilgilendiriyor. O yüzden tasarım açısından dünyadaki her şey beni ilgilendiriyor. Kitap olarak biyografi okuyorum. Tenis oynuyorum. Turnuvalara katılıyorum. Botanikle ilgileniyorum. Bu farklı ilgi alanları da beni besliyor.

Her şey gibi küreselleşen tasarım dünyasında Türkiye'yi tanıtmak adına çalışmalarınız var mı?

1999'da Chicago'da düzenlenen Decorex fuarına katıldık. Bu fuar, dünyada Fransızlar'ın Pret-a-Porter'si gibi. Dekorasyon ve iç mimari trendlerinin belirlendiği yer. Orada bir yarışma düzenlendi ve bütün dallarda "en iyi tasarım" ödülünü aldık. Ben orada bir Türk olarak Türk sanatını, Türk zevkini, Türk tasarımcılığını ve Türk el işçiliğini yansıttığımı düşündüm. İnsanlara "Türkiye'den geldik" derken çok gururlanmıştım. Sanki Türkiye'nin adı orada hep konuşuluyor gibi gelmişti bana. Mobilyalarıma bakan birçok kişi bu tarzı nereden aldığımı sordu.

"Bizde açlık var"

Eklektik bir tarzınız var sanırım... Osmanlı'daki sadeliği, Empire'deki mükemmelliği, Biedermeier'deki gücu, Art Deco'daki modernizmi Türk kültürüne uygun olarak sentezleyen bir tarzım var. Biz Anadolu'dan geliyoruz. Ta Hititler'den, Asur'dan, Urartu'dan, Bizans'tan, Roma'dan, Selçuklu'dan, Osmanlı'dan kalan bir mirasın sahipleriyiz. Dolayısıyla biz aslında Türk milleti olarak başkalarından çok farklıyız.

Nedir bizi farklı yapan?

18

Biz Türklerin Anadolu'dan Batı'ya doğru gittiği söylenir. Doğrudur. Mütevazı mahallelerdeki çocukların saçlarını yarım kilo briyantinle kapladıklarını görüyoruz. Bu, Türklerde olan bir hadise. Siz hiç düşünebiliyor musunuz, bir Frankfurtlu'nun "Haydi Batı'ya gidelim" dediğini. Adam orada doğmuş, orada ölecek. Babası da, dedesi de, çocukları da orada doğmuş, orada kalıyor. Bu bizdeki bir açlığa mı işaret ediyor? Taklitçilik mi bu, yoksa iyi bir şey mi? Doğru, bizde bir açlık var. Bir eksikliğimiz de var; sabırsızlık. Çok çabuk halletmek istiyoruz her şeyi. O sabırsızlık içerisinde akademisyenlerin, güzel sanatlarla alakalı okulların yapacakları şey de, o "bir an evvel olsun" diyen zihniyetí denetleyip rayına oturtmak. Marmara Universitesi'nin düzenlediği bu etkinlik de herhalde küreselleşen dünyada taklitçiliğe kaçmadan kendi tasarım anlayışımızı yansıtmamıza destek oluyor... Düşünün ki trenle gidiyorsunuz. Eskisehir'e, Elazığ'a ya da Erzurum'a... Ta-



bii ki acıkacaksınız yolda. Yanınıza bir sandviç almışsınız. Paketinizi açıyorsunuz. Karşınızda oturanın da bir paketi var, başkalarının da... Herkes paketlerini açıyor. Bir bakıyorsunuz, birisinin zeytinyağlı dolması, birisinin köftesi, birisinin poğaçası, bir başkasının hamburgeri var. Herkes birbirine yemeğinden ikram ediyor, herkes lezzetlerini paylasryor. Bir de tersini düşünelim. Herkesin paketinde aynı şey var. Böyle bir dünyaya gittiğimizi düşünüyorum. Dünya düzleşiyor. Amerika'yı yadsımıyorum ama dünya şu anda tek tip olmaya başladı. Güzellik arayışında da bunu görüyoruz. Aynı yüz ifadesi, aynı burun yapısı, aynı çene olmaya başladı. İnsanlar birbirlerine benzemeye başladılar. Aynı eğitimi gören insanlar, aynı şeylerle ilgilenmeye başladılar. Böyle olunca birbirlerine verecekleri bir şeyleri kalmadı. Tamam cazı, blues'u hep beraber yapmak ve dinlemek çok güzel ama bunu yaparken insanların kendi özelliklerini de işin içine katması lazım. Merkezden dışarı açılan bir sanatın dışında, hatta tam karşısındayım ben; çevreden alınan zevklerin yüceltildiği bir sanat dünyasında olmak istiyorum ben. Dolayısıyla, biz Türkiye'de Anadolu'nun zevkini, bizim renklerimizi, tadımızı, duygumuzu bilirsek ve buradan yola cıkmış düşüncelerimizi, tasarımlarımızı ortaya koyarsak farklı olabiliriz ancak. Ama bundan kastım iki şal deseni kullanmak ve buna Osmanlı stili demek değil.

Helsinki'den Suvi Anna Parrilla tahta üzerine baski fotoğraflarıyla trienaldeydi... duğunu görürüz. İşte biz bu lezzeti dünyaya taşımak istiyoruz. Bunun dışında tasarım trienalimize katılan Özbekler ve Kırgızlar da var, onların düşüncelerini de alıyoruz. Amerikalı'nın, Fransız'ın, Hollandalı'nın, Nijeryalı'nın, hepsinin lezzeti birbirine geçiyor burada. Ben, bu ortamda bulunmaktan, hocam Nazan Erkmen'le bu gururu paylaşmaktan çok keyif aldım. Dünyada paranın, pulun yapamadığı şeyler var. Bu organizasyon böyle bir şey gerçekleştirdi.

Genç nesil burada eserlerini sergiliyor. Eski nesilden biri olarak sormak isterim size, tasarımda ustalık-çıraklık gibi bir kavram devam ediyor mu?

Insanlar artık birbirlerine Ali Bey, Ahmet Bey diye hitap ediyor. Ali Usta, Ahmet Usta diyen pek yok. Insanların bir kuruş parası olduğunda Bey denilebilir. Ama bir insana 1 milyarı var diye usta denirse, o zaman göster ustalığını derler. Ustalık, maestroluk dediğimiz şey çıraklıktan, kalfalıktan gelir.

Sizin maestronuz kimdi?

Maestromu söyleyemem ama Charles Emile Rullman'dan cok etkilendiğimi söyleyebilirim, "The Master of Art Deco" (Art Deco'nun Büyük Üstadı) denir kendisine.

Bir tasarımınızı eşiniz Pervin Kaşo, "Emile Rullman" diye adlandırmış. Doğru mu?

New York'ta dünya birincisi olan bir koltuğumuz vardı. O koltuğun tarzı Emile Rullman'ın çizgisine çok benzediğinden adını "Rullman Koltuğu" koydum. Rahmetli kayınvalidemi de çok severdim. Onun adı da Narin Hanım'dı, Nar'dı. Dolayısıyla narı da çok severek kullanıyordum. Yeni yaptığım bir koltuğa da İtalyanca nar anlamına gelen "Melograno" adını koydum. Bazen böyle birtakım isimleri ve simgeleri kullanmak istiyorum. Ama Rullman'ın özel bir yeri var bende.



Nedir Osmanlı stili?

Geleneksel Türk evine baktığımız zaman aslında çok modern bir çizgide ol-

İç mimar Metin Kaşo, büyük destek verdiği Trienal'i çok başanlı bulmuş. Üniversitede ders de veren Kaşo, tasanıma insan unsurunun katılmasının çok önemli olduğunu düşünüyor.